

CORONA SONRASI DÜNYA RUHU*

Mehmet TUĞCU

2020 yılı insanları hiç beklenmedik felaketlerle karşı karşıya getirdi. Yangınlar, deprem, sığınmacılar, Suriye’de yitirilen çocuklar derken dünya bir sürprizle daha karşılaştı: Coronavirus. Çin’de başladı ve bizlere sanki Çin’de kalacakmış gibi geldi. Ancak hızlı bir yolculuğa çıkarak Asya’yı, Avrupa’yı, Atlantik’i geçerek Amerika kıtasına hatta Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ulaştı.



Corona adını verdiler “taç” şeklinden dolayı. Binlerce ölüme neden oldu hâlâ da olmakta... Başlangıçta özellikle bizler önemsemedik, diğer salgınlar gibi çok etkin olmadığını düşündük ve günlük yaşantımıza devam ettik. Ta ki ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 16 Mart Pazartesi gününe kadar... Bu

* **Künye:** Tuğcu, Mehmet (2020). “Corona Sonrası Dünya Ruhu”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 32-34.

tarihten itibaren tüm dünya ile birlikte bizim de birinci gündemimiz bu salgın ve hayatımıza getirdiği kısıtlamalar ve değişimler oldu. COVID-19 dünya genelinde toplumların alışkanlıklarını kayda değer biçimde değiştirdi ve bu olağanüstü durum, en azından bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bugüne kadar pek çok kişi için tabu sayılabilecek uygulamalar, zorunluluk icabı kullanılmaya başlandı. Dünyanın dört bir yanında insanlar, bu zoraki değişimin hayatlarını bundan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirme ihtimalini tartışıyor. Uzaktan çalışmak ve uzaktan eğitim ilerleyen dönemlerde normalimiz haline gelebilir mi? Salgın vesilesiyle haberdar

olduğumuz teknolojiler hayatımızda kalıcı olarak yer etmeyi başaracak mı? Evde vakit geçirdiğimiz dönemde edindiğimiz yeni alışkanlıklar, virüs tehlikesi geçtikten sonra da hayatımızda kalacak mı? Evden çalışma ve bununla beraber gelen yeni rutinler, coronavirüs salgınının neden olduğu zorunlu yalıtılmışlık hali geçtikten sonra da bu sektörlerde

varlığını hissettirecek mi? Bunlar şimdiden kafalarımızda oluşan sorulardan birkaç tanesi...

İnsanlar geçmişte değişik şekillerde felaketler yaşamıştır. Her felaket sonucu yaratıcılığını kullanarak ortaya koyduğu çözüm yolları da bulmuştur. Bu durum akla: *“Bir adım geri gitmeden öne atılmı yapamazsın.”* sözünü getiriyor. Yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri teknolojinin daha da ileri gitmesi için yeni bir ortam oluşturuyor. Tüm bunların yanında dijital çağa geçişin ve bu çağa ayak uydurmanın kaçınılmaz oluşunun konuşulduğu günümüzde dünyayı yöneten üst akıl tarafından para birimlerinin değerinin kaybettirilip, sanal paraların (bitcoin tarzı) piyasalara hâkim olacağı söylemleri ise her geçen gün artıyor. Bunun yanında Covid-19 tarzı virüs ve



bakterilerden insanları koruyacağı gerekçesi ile insanlara çip takılması ve insanlığı birer robota dönüştürme yönündeki söylemleri de hayretle izliyoruz.

90 sonrası hızla küreselleşen ve küçük bir köy haline gelen dünya, gözle görülemeyecek kadar küçük olan virüs ile bu olguyu geride bıraktı. Coronavirüs ile yıkılan küreselleşme yerini hayatın her alanında varlığını hissettiren “*Dijitalleşme*”ye bıraktı. Hayatımızın her alanında varlığını hissettiğimiz, teknoloji ve dijitalleşme en ücra köşelere kadar ulaşmış bundan sonrası için de birçok sektörde “*home ofis*” çalışma artacak gibi görünüyor. Büyük şehirlerde bugüne kadar dört duvar arasında sıkışan son yaşadığımız pandemi döneminde ise bu dört duvar arasındaki dijital dünyaya sıkışan insanoğlu 1950’lerde köylerden kentlere başlayan göçü geriye çevirecek gibi de gözüküyor. Teknolojinin girmek için sınır tanımadığı dünyamızda her insan doğal yaşamın, doğanın, yeşilliğin, ormanın, gökyüzünün, su sesinin önemini de daha iyi kavradı ve kavramaya da devam etmekte... Bu virüs bir kez daha gösterdi ki çok yemek değil, sağlıklı ve doğal yemek önemli olan... Bu nedenle yıllardır köylere-kırsala geri dönüş ne zaman başlar, söylemlerinin yerini bulacağı bir dönemi yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci sağlıklı bir şekilde inşallah geride bırakacağız fakat etkilerini ve değişimlerini aynı anda bırakamayacağız. İşlerimizin çoğunu bu dönemde kolaylığına alıştığımız “*Dijital*” dünyada çözerken üretimin ve doğal yaşamın kıymetini bir kez daha anlamış olan bizler onlara daha sıkı sarılacağız. Kimilerine göre dijital dünyanın kölesi olacakken kimilerine göre de doğal yaşamı dijital dünyada pazarlayacağız. Üreterek kazanmak, yenedünya düzeninde il olarak, ülke olarak ben de söz sahibi olmak istiyorum demek için güzel bir dönem...

Gelin karanlık gibi gözüken bu günleri aydınlık yarınlarımız için fırsata çevirelim ve “*Diji-Doğal*” düzene “*Merhaba!*” diyelim...