

SEVGİSİZLİK ÜLKESİNDE RUHSUZ KALMAK*



Sıla ERBAŞ

Siz hiç özünüzü kaybettiniz mi? Ben kaybettim. Ruhumun karanlık odaları da varmış. Orada kendimi tabettirmeye çalıştım. Yandı. Baskül de artık beni tam yirmi bir gram eksik ölçüyor. Kaybettim, kaybettim. Hayatım parmaklarımın arasından kaydı gitti. Yeniden kazanmaya da çalışmadım. Üstelik artık iyi olmayı hayal bile edemiyorum. Kendimi korkunun ve endişenin kollarına bıraktım.

* *Künye: Erbaş, Sıla (2020). “Sevgisizlik Ülkesinde Ruhsuz Kalmak”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 95-96.*

oka nceleri her gece dřlerimle sohbet ederdim. Mutlu bir aileye sahip olduđumu, eřimin beni ok sevdiđini, bir evladımın olduđunu... Tm pasta mumlarımı mutlu bir aile kurmayı diliyorum diye fleme kısmından nasıl bu zamanlara geldim inanm hi bilmiyorum. Ama zaman acımasız. Akıp gidiyor kum taneleri gibi. Seimlerimiz takip ediyor sonra bizi.

O dř gecelerinden, takip eden seimlere ve acımasız gereklere dřtm. Beton etkisiyle ilk nce boynum sonra kalbim kırıldı. ok sevdim, ok sevildim belki. Lâkin hep azaldım, hep eksildim. Olgun bir ruh, bir z bekledim. Benden olan. Bana yakın. Beni yol’umda tutan. Onu yol’unda tuttuđum...

Bize ok Őey đretti byklerimiz. İlk nce ruhu doymalı insanın dediler. nemli olan madde deđil zdr dediler. Ben onlara inanmıřtım. Sanırım bir tek ben inanmıřım. Őimdi bu iki katlı evde yalnız yařayan bir kadınımdır. Cinsiyetsizim izdiđim resimler gibi. Tutunmaya ok alıřtım. Yapamadım. Sanatım beslendi belki. Ama ben hi mutlu olamadım. ok az Őey istediđimi sanmıřtım. Hayat bana bol para, n ve maddeye tapan insanlar verdi. Ben ise dođmamıř evladımın yokluđunda, bu sevgisizlik lkesinde hep eksik kaldım.